

Reisverslag: COSTA RICA

Met Martinair via Miami naar San Jose. De overstap in Miami ging gemakkelijk ondanks de strenge controle met vingerafdrukken en foto die ze van je maken.

Na aankomst per bus naar hotel Britannia in San Jose (transfertijd ong. 25 minuten), dit hotel is een stadshotel, prima voor 1 of 2 nachten.

Na een nachtje slapen zijn we vroeg opgestaan om per bus naar Tortuguero Nationaal Park te rijden, dit park bestaat voornamelijk uit moerasgebied, lagunes en meerdere kanalen en is een van de belangrijkste nestgebieden van de groene schildpad.



Tortuguero Nationaal Park

Onderweg kwamen we door Parque Braulio Carillo (dit is 1 van de grootste beschermde gebieden van het land), erg mooi, veel bos en begroeiing. In Parque Braulio Carillo zijn ook veel bananenplantages en wordt er gestopt bij een bananenplantage/fabriek, het is interessant om te horen en te zien hoe de bananen groeien en geoogst worden. Na 3 uur rijden aankomst bij Cabo Blanco Dock, hier zijn we overgestapt in een boot voor het laatste gedeelte, de boottocht duurt ong. 1 uur en 15 min. het is een mooie tocht waarbij je al heel goed de lagen begroeiing van het oerwoud kunt zien. Vanuit onze accommodatie zijn we een kanalentocht gaan maken en dan zie je heel veel verschillende dieren; schildpadden, vogels (tucan, kingfisher, heron, rose lepelaar etc.), verschillende kikkers, krokodil, alligator, brulaap, spinaap. Erg bijzonder. De geluiden die je 's avonds hoort als het donker is zijn moeilijk te omschrijven.

De volgende dag per boot weer terug naar Cabo Blanco Dock waar de bus klaarstond voor de rit naar Sarapiquí Regio, dit sluit direct aan op Parque Braulio

Carillo. De Sarapiquí Regio staat bekend om zijn prachtige regenwoud en vele ananasplantage's.

Wij hebben een boottocht van 2 uur door de regio gemaakt en onderweg weer veel dieren gezien; krokodil, heel veel vogels, luiaard, vleermuizen en apen.

Het is een erg mooie omgeving.

De volgende dag vroeg op voor de rit naar de Arenal Regio, duur ong. 2 ½ uur, daar diverse hotels bezocht en 's avonds naar de Tabacon Hotsprings voor een bezoek aan de baden die aan de voet van de vulkaan liggen en de temperatuur van het water wordt door de vulkaan "geregeld".



Arenal vulkaan

De volgende dag weer een busrit van 2 ½ uur naar Monte Verde langs Lake Arenal (hier wordt veel energie opgewekt), dit is het enige meer van Costa Rica. Bij aankomst in Monte Verde diverse hotels bezocht en 's middags de Sky Trek gedaan, dit is een tocht over/aan kabels door en over de boomtoppen/jungle. Je kunt hier ook de Sky Walk doen = wandeltocht door de jungle en over 6 hangbruggen. De Sky Trek is erg heftig maar super om te doen. (zie www.skytrek.com).

Weer vroeg opstaan voor een wandeling van 2 uur door het Monte Verde Nationaal Park. Hier kun je de quetzal zien (moet je wel geduld en geluk hebben) en heel

veel andere soorten vogels en dieren en planten. Erg indrukwekkend met de mist door de bomen 's morgens vroeg.

Via een deel van de PanAmerican highway (2 baansweg met goed asfalt) naar San Jose, ong. 3 uur rijden. Lunch onderweg in een “wegrestaurant” (broodje ham + flesje cola 1300 Colones = ong. 2 ½ USD).

Na het diner nog per taxi naar een uitgaansgedeelte van San Jose gegaan voor de laatste avond.

Terugvlucht met Martinair via Miami naar Amsterdam.

Tips en wetenwaardigheden:

- Het landschap is indrukwekkend en heel gevarieerd. U gaat voornamelijk voor de flora en fauna. Cultuur(gebouwen) zijn minder te zien.
- Er zijn 2 seizoenen: mei-november wordt de regen- of groene seizoen genoemd (ook wel winterseizoen) en december-april is het droge seizoen. Temperatuur is gebied afhankelijk van het gebied waar je bent.
- In de zomer is het 8 uur vroeger dan in Nederland en in de winter 7 uur vroeger.
- Paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn na aankomst en bij aankomst ontvang je een gratis toeristenkaart voor verblijf van 90 dagen.
- De officiële taal is Spaans, maar op veel plaatsen wordt ook Engels gesproken.
- De munteenheid is de Colon, 1000 Colon = ong. 2 USDollar. Wisselen is mogelijk op het vliegveld (euro's en dollars) en de hotels, restaurants en winkels in grote **steden** accepteren ook creditcards
- Fooien geven wordt geadviseerd. Kamermeisjes/bellboys meestal 1 USD per dag/koffer, chauffeurs/gidsen meestal 2 a 3 USD per dag per persoon
- Maaltijden zijn heel divers en erg smakelijk, er wordt veel gebruik gemaakt van groenten en fruit. In de lokale eetgelegenheden zijn de maaltijden niet duur, de restaurants zijn wat duurder.
- In Costa Rica is 110 V/60Hz en hebben de stopcontacten platte pennen, advies is om een wereldstekker/adapter mee te nemen.
- Bij autohuur: neem een 4wheeldrive in verband met de heuvels en de toestand van de wegen, over het algemeen zijn de wegen redelijk goed, sommige zijn onverhard.
- Bellen met een GSM is afhankelijk van je provider, bellen kan ook vanuit de publieke telefooncellen – dit is goedkoper dan vanuit de hotels.
- In Costa Rica komen ruim 12.000 verschillende plantensoorten voor, er zijn meer dan 20 nationale parken met ieder z'n specifieke kenmerken, dankzij

de variëteit in klimaat, hoogte en bodemgesteldheid heeft iedere regio een ander gezicht met karakteristieke vegetatie.

- Dieren zijn met veel gemak in het wild te bewonderen, apen en vogels komt u het meest tegen. Een overzicht van de nationale parken is te vinden op <http://www.tourism-costarica.com> de gemiddelde toegangsprijs bedraagt USD 8 per persoon.
- Denk er vooral aan om lichte, maar wel goed beschermde en gemakkelijke kleding mee te nemen. Het beste is om katoenen, luchtige kleding mee te nemen aangevuld met een warme sweater of fleecce en regenjack of poncho. Voor 's avonds iets met lange mouwen en lichte kleuren. Goede wandel schoenen is een advies.
- Een zaklamp is sterk aan te raden.



Skytrek/zipline over het Monte Verde woud