

Sunair Studiereis PRAAG



28 Juni t/m 30 Juni 2015
Stephanie Greeve



Tsjechië in het algemeen

<u>Vlucht Praag</u>	Rechtstreeks dagelijks vanuit Amsterdam met Czech Airlines, KLM of Easyjet. Vanuit Rotterdam dagelijks met Transavia m.u.v. ma/za. Vluchtduur is 1uur, 25 minuten
<u>Tijdsverschil</u>	Geen
<u>Taal</u>	Tsjechisch. Er wordt goed Duits en Engels gesproken.
<u>Valuta</u>	Tsjechische Kroon. 1 euro = 27 kroon
<u>Gezondheid</u>	Geen vaccinaties verplicht.
<u>Drinkwater</u>	Het kraanwater is drinkwater, echter heeft het een lichte chloorsmaak. Fles water aan te raden.
<u>Voltage</u>	Hetzelfde als in Nederland
<u>Reisdocumenten</u>	Geldig paspoort of Identiteitskaart is verplicht.
<u>Hoofdstad</u>	Praag

De historie van Tsjechië is op fraaie wijze zichtbaar in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het historische deel van de stad is dermate goed bewaard gebleven dat je er bouwwerken en stijlelementen uit allerlei eeuwen terugziet in het straatbeeld. Niet voor niets dat Praag jaarlijks miljoenen toeristen trekt die vooral afkomen op de romantiek van de oude binnenstad. Verschillende bijnamen worden gebruikt om het unieke karakter van Praag te beschrijven, zoals "De Gouden Stad" en "Stad met de Honderd Torens". Feit is dat de schoonheid van Praag buiten kijf staat en je Praag tenminste eens in je leven gezien moet hebben.

De historie van Praag voert ver terug. Archeologische vondsten hebben aangetoond dat de plek waar nu Praag staat al in de oude steentijd bewoond geweest moet zijn. De eerste echte nederzetting die er ontstond is waarschijnlijk een oppidum geweest van de Keltische Boii stam. Deze versterking heette Závist en ontstond rond de derde eeuw voor Christus. Gedurende de eeuwen hebben verschillende volkeren hier gewoond: Germanen, Marcomannen en Slaven. In de negende eeuw na Christus zijn de eerste stappen naar verstedelijking gezet door de bouw van de Praagse Burcht. Deze burcht groeide in de tiende eeuw uit tot een belangrijke nederzetting aan de linkerzijde van rivier de Moldau. In de tiende eeuw ontstond er ook een burcht op de rechteroever: Vyšehrad ("Hoge Burcht").

In de elfde en twaalfde eeuw groeide Praag gestaag door als gevolg van de joodse en Duitse handelslieden die zich tussen de burchten vestigden. Praag kreeg in het begin van de dertiende eeuw de stadsstatus en werd tevens de residentiestad van het toenmalige koninkrijk Bohemen. In de tweede helft van de veertiende eeuw, toen Bohemen inmiddels

tot het Duitse Rijk behoorde, kreeg het bisdom van Praag de status van aartsbisdom. Een nieuwe stad werd toegevoegd aan Praag: Neustadt (Nieuwe Stad). Na de afzetting van koning Wenceslaus IV in het jaar 1400 en de hussitische revolutie negentien jaar later stakte de groei van Praag. Pas na de Dertigjarige Oorlog in de zeventiende eeuw werd de groei van Praag weer hervat. Onder invloed van de Habsburgers transformeerde een deel van de bekende bouwwerken in Praag naar de gotische stijl die je nu nog veel terugziet in de historische binnenstad van Praag.

De grootste groei in omvang en in aantal inwoners kende Praag in de negentiende en twintigste eeuw. Tijdens de industriële revolutie zorgde het economische belang van Praag voor de regio voor een verdrievoudiging in het aantal inwoners (van ongeveer 75 duizend rond 1800 naar ruim 200 duizend honderd jaar later). In 1918 werd Tsjecho-Slowakije een zelfstandig land met Praag als hoofdstad. Vier jaar later werden een aantal omringende steden toegevoegd aan Praag, waaronder Smíchov, Břevnov en Vinohrady. Deze namen zie je nu nog terug als wijken van het hedendaagse Praag.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen de Duitse troepen Tsjecho-Slowakije en Praag binnen. De Duitse bezetting duurde van maart 1939 tot 9 mei 1945, toen de Russen de stad bevrijdden. De Tweede Wereldoorlog bleek fataal voor ongeveer 270.000 inwoners van Tsjecho-Slowakije. Een groot deel hiervan was joods en woonachtig in Praag. Het betekende het einde voor Praag als grootste joodse samenleving ter wereld. Na de oorlog werd een groot deel van de Duitse gemeenschap het land uitgejaagd. Tsjecho-Slowakije kwam terecht in een communistisch regime dat sterk onder invloed stond van de machtige Sovjet-Unie. Na de Val van de Berlijnse Muur en de Fluwelen Revolutie in 1989 werd Tsjecho-Slowakije een democratische republiek met Praag als belangrijkste motor achter de nieuw ontstane economie. Nadat in 1993 het land Tsjechië ontstond na de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije is er enorm geïnvesteerd in het opknappen van Praag. Het resultaat is een mooie leefbare moderne Europese hoofdstad waar de historische bouwwerken, straten en pleinen in uitstekende conditie zijn.



Zondag 28 juni

Verzamelen om 17:30 op Schiphol voor de vlucht naar Praag van 19:45.

Een groep van 14 reisagenten en Linda van Sunair.

Onze vlucht werd uitgevoerd door Czech Airlines, code sharing met KLM.

Na een goed uur vliegen kwamen wij aan in Praag. Een kleine, vrij overzichtelijke luchthaven met Wi-Fi, ook best belangrijk.

Met een door Sunair georganiseerde transfer zijn wij naar ons overnachtingshotel gebracht.

Dit was ca. 20 minuten rijden met een ligging in Praag 5.

Hotel Barcelo Praha Five ****



Een modern 4-sterren hotel ingericht met frisse kleuren en een prima ontbijtbuffet. Een goede plek om te verblijven en beslist waar voor uw geld gezien de scherpe prijs!

Ligging: in Praag 5 op 200 m van het grote shoppingcentre Andel en metrostation vanwaar u in 2 stops in het historische centrum bent.

Faciliteiten: lobby, receptie, strak vormgegeven restaurant, bar, fitnessruimte (gratis) en sauna (tegen betaling), liften, gratis welkomst drankje. Ontbijtbuffet.

Kamers: uitstekende kamers met tv, telefoon, airco, minibar, kluisje, Wi-Fi (gratis), koffie- en theezetfaciliteiten, en mooie badkamer met bad of douche en toilet.

Verzorging: logies en ontbijtbuffet

Metro: Andel, ca. 5 minuten lopen

Na een korte voorstelronde met een hapje en een drankje was het tijd om te gaan slapen. Werkelijk een prachtig hotel, maar wel buiten het centrum. Het ontbijt was goed, voor ieder wat wils.

Maandag 29 juni

Vandaag stond er een fietstour op het programma. Een highlights tour onder begeleiding van de NL talige gids Dennis. Woont sinds 2 jaar in Praag.

Dit was een excursie via City Bike, gelegen in het oude centrum, waar wij via de metro naar toe zijn gereisd. Uitgestapt in het centrum, metro station Namesty Republiky.

Wij zijn ongeveer 2,5 uur door de stad gefietst en hebben steeds korte stops gemaakt om naar Dennis zijn informatie over deze fantastische stad te luisteren.

Het is zeker de moeite waard om met de fiets Praag te ontdekken. Zo doe je iets actiefs tijdens je trip, kom je wat te weten over de historie van de stad en het is een goed begin om de stad te leren kennen, zodat je een idee hebt waar alles ligt. Ik heb zo een hele goede indruk gekregen.

Na deze fietstour zijn wij gaan lunchen in restaurant Pizza Nuova.

Met het concept 'All you can eat'. Het keukenpersoneel komt met de pan aan tafel met allerlei lekkere pizza's en pasta's. Ook is er de keuze vooraf de saladebar erbij in te nemen voor een meerprijs. Ik raad dit zeker aan, ik vond het weer een vernieuwde manier om lekker Italiaans te eten. De locatie is ook perfect in het oude centrum en het is een groot en modieus restaurant.

Na de lunch was het tijd voor de hotelbezoeken in groepjes. Met een plattegrond en een lijst met hotels zijn wij eropuit gegaan.

Mijn bezochte hotels hieronder beschreven wat naast de gidsinformatie van Sunair belangrijk is om te weten.

Hotel Astoria ****

Een super ligging, in het centrum. Echter is de uitstaling van buiten al een direct minpunt.

Het lijkt totaal niet op het plaatje in de gids en het lijkt van buiten of het hotel gesloten is.

Kamers zijn verouderd, saai en stinken naar rook. Het is ook zeker geen 4 sterren waardig.

Naar mijn mening een 2 sterren hotel. Het is overigens wel schoon, kamers zijn redelijk ruim en de ontbijtruimte ziet er netjes en verzorgd uit.

Hotel Central ***

Direct naast Astoria gelegen en daarmee naar mijn mening een betere keuze.

Een leuk middenklasse hotel met een vriendelijke dame bij de receptie.

Kamers zijn goed en de badkamers zijn in 2013 gerenoveerd en zien er ook keurig uit.

Ontbijtruimte is ruim. Er zijn 4 kamers met een ruim balkon en leuk uitzicht op de 6^e etage, dit is met een preferentie aan te geven.

Hotel 987 Prague ****

Dit hotel staat niet in de huidige brochure maar wordt nieuw aangeboden.

Het is een modern designhotel met vooral warme oranje details. Leuk voor de Nederlandse gasten

Het interieur werd verzorgd door bekende ontwerpers en er is gratis Wi-Fi beschikbaar. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning en beschikken over houten vloeren, een flat screen-tv met satellietzenders en een badkamer met bad of douche Het 987 Prague Hotel bevindt zich op 10 tot 15 minuten lopen van alle belangrijke historische bezienswaardigheden.

Alle kamers zijn anders. Let er daarom goed op aan welke klant je dit verkoopt. Sommige kamers hebben een glazen deur naar de badkamer of de wastafel in de kamer. Er zijn kamers met een inloop regendouche en kamers met bad zonder deur. De meeste kamers hebben een apart toilet. De receptie probeert wel altijd de meest passende kamer aan de juiste gast te geven.

Hotel Kings Court *****

Super mooi klassiek hotel. Prachtige ligging naast het stadhuis. Metro station direct naast het hotel. Rokers kamers op 2 etages mogelijk. Een prachtig Spa en zeker 5 sterren waardig.

De overige groepjes hebben ook hotels bezocht die ik zelf niet heb gezien, maar hier heb ik wat aantekeningen van gemaakt.

Hotel Merkur ***

- Verouderd, basis hotel, maar wel schoon. Centrale ligging

Hotel Best Western Pav ***+

- Best geboekte hotel op de NL markt bij Sunair. Schoon, ruim, modern en een leuke ligging

Hotel Anna ***

Heeft niemand bezocht, maar is de nummer 2 geboekte hotels bij Sunair.

Hotel Jurys Inn *****

- Groot hotel, vooral voor zakenreizigers een aanrader. Ligt in een wat saaie omgeving.

10 minuten lopen van het centrum. Grote 3 persoonskamers mogelijk

Designhotel Metropol *****

- Een aanrader. Veel rood tinten en vloerbedekking op de kamers. Geen 4 sterren waardig, maar eerder een 3+. Ligt aan een vrij drukke straat met een leuke terras direct voor het hotel.

Hotel Rott *****

- Leuke centrale ligging midden in het centrum, eigen karakter en klassieke uitstraling.

Ik vond deze erg leuk liggen, maar ben er niet binnen geweest.

Appartementen Old Town

Verwacht geen luxe, maar voor gezinnen met kinderen wel een optie.

Om 17:00 werden wij verwacht aan de Moldua voor een cruise. Een ca. 1 uur rondvaart over de Moldau. Het was een wat gedateerd schip. Wat ze overigens allemaal waren.

De rondvaart zelf stel niets voor en is ook vrij saai, maar je kunt goede foto's nemen van de Karelsbrug en heerlijk op het dek genieten van het uitzicht.

In de avond zijn wij gaan dineren in hotel The Mark, waar wij eerst een korte rondleiding hebben gehad. Een heerlijk 3 gangen diner samen met de 2 sales managers en een perfecte bediening.

Hotel The Mark *****

Centraal gelegen. Het meest luxe hotel in Praag die Sunair aanbied. Ruim en modern opgezet, maar toch in stijl. Ruime superior kamers en suites. Een echte aanrader om in Praag te verblijven. Geheel rookvrij hotel.

Dinsdag 30 juni

Onze laatste ochtend in de stad. Nederlands sprekende gids Vera heeft ons meegenomen naar de Burcht van Praag. Veel informatie gekregen over deze bezienswaardigheid en zijn historie.

Een zeer populaire bezienswaardigheid in de Praagse burcht is het gouden straatje, een klein pittoresk steegje met kleurrijke houten huizen. Volgens de legende probeerden alchemisten hier metalen in goud om te vormen, maar in realiteit leefden de alchemisten elders in de burcht. Het waren de goudsmiden die hier in de 17e eeuw woonden die de straat haar fascinerende naam gaf. Hiervoor moet een aparte entree worden betaald. Ik ben er zelf niet geweest.

Je moet een bezoek aan de burcht hebben gedaan al vind ik het zelf geen meerwaarde. Maar het is volgens de locals het mooiste van Praag.

Vervolgens wat vrije tijd gehad in de stad en de afscheidslunch in restaurant Plzenska Rychta.

Dit restaurant hoort bij het hotel Ambassador Zlata Husa. Heerlijk gegeten, maar typisch Tsjechisch en een wat 'vreetschuur' gevoel. Het was een restaurant op -1 en geen 5 sterren waardig.

Hotel Ambassador *****

Gelegen aan de winkelstraat. Oud/ klassiek hotel. Geen 5 sterren waardig.

Om ca. 15.00 heeft de transfer ons naar de luchthaven gebracht, waar wij om 17.25 naar Amsterdam zijn gevlogen wederom met Czech Airlines.

Het was een kort, maar zeer krachtig programma. Ik heb in deze korte tijd de stad goed kunnen ontdekken. Mede door de onwijs leuke fietstour met Dennis.



Nog wat leuke tips en weetjes van mij op een rijtje

- * Om leuk uit te gaan of een drankje te doen kun je naar bar Bombay. Er is een uitgaansstraatje achter het plein, waar allerlei barretjes zijn.
- * De joodse wijk, leuke en goedkope souvenirjes en een bezoek aan de begraafplaats.
- * Starbucks is er op iedere hoek van de straat, maar het is erg leuk om lekker op het oude plein een kopje koffie te drinken.
- * Bekende winkels als Zara, Mango, H&M en Bershka in de winkelstraat
- * Wandelen over de Karelsbrug
- * Waterfietsen over de Moldau.
- * Taxi altijd op de meter laten rijden, dan heb je de beste prijzen.

Czech Airlines

Mijn indruk was prima, het is onderdeel van het skyteam en de service is vergelijkbaar met een soortgelijke vlucht van KLM.

Er wordt een drankje geserveerd met een snack en er is mogelijkheid om tax free producten te kopen.

Vervoer in de stad

Praag heeft een uitstekend metronetwerk.

Het Praagse metronetwerk heeft een totale lengte van 55 km en heeft 54 stations die zijn verdeeld over drie lijnen. De stations zijn goed verlicht en over het algemeen schoon.

De metro's zijn schoon en rijden zeer frequent. Een digitale klok op elk station geeft de tijd weer die is verstreken na het vertrek van de vorige metro. In de spits rijdt de metro om de twee minuten, in de rustige uren om de 5 tot 10 minuten.

Het is ook leuk om met de tram te reizen. Zo zie je ook gelijk hoe mooi de stad is.

De oude stad

Het Plein van de Oude Stad en de rondom liggende straten vormen het hart van de stad Praag. Het levendige plein wordt omringd door prachtige gebouwen opgetrokken in verschillende architecturale stijlen van gotiek tot barok.

In de 14e eeuw werd de stad Praag, die tot dan toe enkel het gebied rond het kasteel omvatte, uitgebreid naar de rechteroever. Maar de geschiedenis van het plein gaat nog verder terug: reeds in 1091 was hier een marktplaats.

Het plein en de straten eromheen zijn autovrij, en tijdens de zomermaanden rusten toeristen hier uit in een van de vele terrasjes om iets te eten of te drinken terwijl ze kunnen genieten van een prachtig zicht op de vele opmerkelijke middeleeuwse gebouwen. Het hele plein wordt omzoomd door een groot aantal kleurrijke huizen, paleizen en kerken. Enkele van de meest opvallende gebouwen rond het plein zijn het Raadhuis Oude Stad (bekend om zijn astronomische klok), de Týn kerk, het Kinský paleis en de St. Nikolaaskerk.

Het beroemdste gebouw aan het plein is het 14e eeuw raadhuis van de oude stad. De gotische toren uit 1364 is een van de bekendste bouwwerken in Praag.

De toren is vooral beroemd vanwege de indrukwekkende astronomische klok die in 1410 gebouwd werd. Het is de oudste dergelijke klok in Europa. Toeristen drommen hier elk uur samen om de processie van miniatuurfiguurtjes te bekijken.

Langs de noordkant wordt het plein begrensd door de 18e eeuw St. Nikolaaskerk. Het is een van de mooiste barokke kerken in Praag; vooral het interieur is heel indrukwekkend. Er staan aan dezelfde kant van het plein staat onder meer ook nog een rijkelijk versierd gebouw in Art Nouveau stijl. Het werd hier gebouwd in de 19e eeuw voor een verzekeringsmaatschappij, later werd het een overheidsgebouw.

De Týnkerk is mogelijk de meest herkenbare kerk in Praag dankzij z'n vele torentjes. Met de bouw van deze gotische kerk werd in de 14e eeuw een aanvang genomen, maar de torens werden pas in 1511 afgewerkt. Vlak voor de kerk staat de historische Týnschool, een gotisch gebouw met zuilengang dat toegang geeft tot de kerk.

Vlakbij staat een ander interessant gotisch gebouw: het Huis aan de stenen klok. Dit gebouw had een barokke voorgevel, maar deze werd in 1980 verwijderd om het gebouw terug zijn oorspronkelijke 14e eeuw uiterlijk te geven. Let vooral op de mooie gotische ramen.



Links van het huis aan de stenen klok ligt het Goltz-Kinskýpaleis, een mooi gebouw met een delicate rococo gevel. Oorspronkelijk werd het paleis gebouwd door de Goltz familie, maar later werd het aangekocht door Kinský, een diplomaat van de keizer. In februari van het jaar 1948 hield de communistische leider Klement Gottward een toespraak vanaf het balkon van dit paleis, dat uiteindelijk zou leiden tot de uitroeping van een communistische staat.

In de noordoostelijke hoek van het plein staat het grote Jan Hus Monument. Het werd hier geïnstalleerd in 1915 ter eren van de 500ste verjaardag van de executie van deze protestantse hervormer. Jan Hus, die in 1369 werd geboren, was niet enkel een hervormer maar ook een fervente Tsjechische nationalist. In 1415 werd hij als ketter veroordeeld tijdens het concilie van Konstanz. Het monument toont de vervolging van de Tsjechische nationalisten en hun heropstanding 200 jaar later met in het midden de imposante figuur van Jan Hus.